

Η ιστορία του Οιδίποδα ...αλλιώς

Είμαι ο Οιδίποδας, γνωστός για την τραγική μου ιστορία. Ξέρετε, το παιδί που γεννήθηκε πριγκιπόπουλο της Θήβας, γιος του Λαίου και της βασίλισσας Ιοκάστης, και που πετάχθηκε στο βουνό Κιθαιρώνας να τον φάνε τα θηρία. Βλέπετε, υπήρχε χρησμός που έλεγε ότι θα μεγαλώσω, θα σκοτώσω τον πατέρα μου και θα παντρευτώ τη μητέρα μου. Για να μη συμβεί αυτό, να τι σκέφτηκαν! Μου δέσανε τα πόδια, κι έτσι μωρό, με πληγωμένα πόδια (εξού και το όνομά μου, Οιδίποδας, δηλαδή αυτός με τα πληγωμένα πόδια), με αφήσανε. Με έσωσε ένας βοσκός και μεγάλωσα σαν πρίγκιπας της Κορίνθου. Όταν ήμουν νεαρός, κάποιος με είπε «νόθο» γιο του πατέρα μου. Ρώτησα αυτούς που θεωρούσα γονείς μου, τους βασιλείς της Κορίνθου, για να μάθω την αλήθεια. Με διαβεβαίωναν πως ήμουν παιδί τους μα η αμφιβολία με έτρωγε. Είπα να πάω να ρωτήσω την Πυθία στο μαντείο των Δελφών. Μαύρη ώρα!!! Στο δρόμο, έξω από τη Θήβα, συνάντησα τον αληθινό μου πατέρα, το βασιλιά Λαίο της Θήβας. Λογομαχήσαμε ποιος θα προσπεράσει τον άλλο και ... πάνω στα νεύρα μου, τον έσπρωξα κι έπεσε και σκοτώθηκε. Ήταν ατύχημα, δεν το ήθελα. Όμως έτσι βγήκε αληθινός ο μισός χρησμός! Γυρίζοντας από τους Δελφούς, όπου άκουσα τα ίδια, σταμάτησα στη Θήβα. Είχαν πρόβλημα οι άνθρωποι! Τη σφίγγα! Έλυσα το διάσημο αίνιγμά της (τετράπους, δίπους, τρίπους, δηλαδή, ποιο πλάσμα το πρωί περπατά με τα τέσσερα, το μεσημέρι με τα δύο και το βράδυ με τρία πόδια). Η σφίγγα γκρεμίστηκε και οι Θηβαίοι απαλλάχθηκαν. Για να με ευχαριστήσουν, με πάντρεψαν με τη βασίλισσά τους, τη βασίλισσα Ιοκάστη, δηλαδή την αληθινή μου μητέρα! Έτσι βγήκε αληθινός ολόκληρος ο χρησμός. Χρόνια μετά, αφού είχα βασιλέψει μαζί με την Ιοκάστη και είχα κάνει και τέσσερα παιδιά μαζί της, η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Τι αίσχος! Εκείνη κρεμάστηκε από τη ντροπή της, εγώ τυφλώθηκα να



μη βλέπω τα χάλια μου και εξορίστηκα. Η μαύρη μου μοίρα είναι γνωστή στα πέρατα του κόσμου! Όσο ζούσα και μέχρι να αφήσω την τελευταία μου πνοή, έσπαγα το κεφάλι μου! Μακάρι να υπήρχε τρόπος να είχα αποφύγει όλα αυτά τα δεινά! Τώρα, τόσες εκατοντάδες χρόνια μετά...μαθαίνω πως αν ζούσα σήμερα τίποτα από αυτά δεν θα μου είχε συμβεί... απλά και μόνο

λόγω **INTERNET!!!**

Θέλετε να μάθετε γιατί;

Δείτε λοιπόν την ιστορία

μου ...**ΑΛΛΙΩΣ!!!**

Είμαι λοιπόν ο Οιδίποδας, γιος του Λαίου και της Ιοκάστης. Ναι, ναι, ναι! Ο χρησμός είναι ο ίδιος, το δέσιμο των ποδιών, το πέταγμα στον Κιθαιρώνα, η υιοθεσία από τους βασιλείς της Κορίνθου, η κακοήθεια που μου είπε κάποιος ότι είμαι νόθος. Ως εδώ... τα ίδια. Μόνο που τώρα που μεγάλωσα και αναζητώ την αλήθεια, είμαι ένας νέος που ζω στην εποχή του Ίντερνετ. Αυτό σημαίνει ότι έχω κινητό, GPS, free WIFI, facebook, instagram, social media γενικώς, το προσωπικό μου blog, αναρτώ διάφορα στην επίσημη ιστοσελίδα του παλατιού www.Corinthospalace.com, έχω κανάλι στο youtube και γενικά είμαι πολύ εξοικωμένος με τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία. Αυτό με βοήθησε να αντιμετωπίσω το σοκ της είδησης, ότι πιθανώς να μη γνωρίζω ποιος αληθινά είμαι, οργανωμένα ώστε να κερδίσω χρόνο και χρήμα στην προσπάθεια να βρω την αλήθεια. Σκέφτηκα ότι αν ήμουν υιοθετημένος θα φαινόταν στο πιστοποιητικό γέννησής μου. Ζήτησα λοιπόν από το ΚΕΠ του Δήμου Κορίνθου, ηλεκτρονικά ένα τέτοιο πιστοποιητικό. Είπα να συμβουλευτώ την Πυθία στο μαντείο των Δελφών. Γκουγκλάρισα τη διαδρομή και μου φάνηκε δύσκολη, ειδικά τώρα με τα χιόνια. Με έβγαλε από τη δυσκολία η είδηση που βρήκα στο GOOGLE, ότι στο site του μαντείου δίνονται οδηγίες για ηλεκτρονική υποβολή ερωτημάτων, αρκεί να στείλεις το mail σου και να χρεώσεις ηλεκτρονικά την πιστωτική σου κάρτα.

Ορίστε λοιπόν τι έκανα:

- Ζήτησα πιστοποιητικό γέννησης από το ΚΕΠ
- Υπέβαλα ερώτημα ηλεκτρονικά στο μαντείο με χρέωση της πιστωτικής μου κάρτας
- Γκούγκλαρα Θήβα, Λάιος, Ιοκάστη, και μάζεψα ενδιαφέρουσες πληροφορίες
- Αναζήτησα μαρτυρίες από παλιούς κατοίκους της Θήβας και της Κορίνθου, μέσω facebook
- Ανήρτησα instastory με όλες τις λεπτομέρειες, μήπως και κάποιος ακόλουθός μου ξέρει τίποτα
- Έβγαλα βιντεάκι στο youtube κανάλι μου, να παρακινήσω κανέναν να με βοηθήσει

Και όλα αυτά από το δωμάτιο του παλατιού, μέσω tablet (ε, χρησιμοποίησα και το κινητό και το pc), χωρίς να μπω στη διαδικασία να ταξιδέψω, να συναντήσω τον Λάιο, να τον σκοτώσω, «να καθαρίσω» τη σφίγγα, να παντρευτώ τη μητέρα μου, να κάνω παιδιά μαζί της, να αυτοκτονήσει εκείνη από ντροπή, να τυφλωθώ και να εξοριστώ εγώ. Όλα αυτά σχεδόν με ένα κλικ!!! Ή λίγα περισσότερα κλικ. Τι σου είναι η τεχνολογία! Κυριολεκτικά σώζει ζωές!!!

Θα μου πεις, αν το κάνεις έτσι, δεν γίνεσαι τραγικός ήρωας! Ή τουλάχιστον, δε γίνεσαι ήρωας.

Ούτε δόξα, ούτε θεατρικά έργα, ούτε αθανασία στους αιώνες! Ε;

ΛΑΘΟΣ!!!

Δεν ξέρετε τη συνέχεια! Αποδείχθηκε ότι οι αληθινοί μου γονείς είχαν μετανώσει που με είχαν πετάξει. Η πραγματική μου μαμά είχε facebook και είδε τι έγραψα. Μου έκανε αίτημα φιλίας και το δέχτηκα. Κανονίσαμε να βρεθούμε όλοι μαζί στο παλάτι της Θήβας. Οι πάντες είχαν ειδοποιηθεί μέσω social media. Στην είσοδο του κάστρου της Θήβας μας περίμεναν εμένα και τους θετούς μου γονείς, κανάλια και συγκινημένοι παρουσιαστές πρωινών εκπομπών (και δορυφορικά κανάλια, από το εξωτερικό), πλήθος κόσμου που ανέβαζαν στο ιντερνετ στιγμές από την αναγνώριση γονιών-παιδιού μετά από τόσα χρόνια. Όλη η εκδήλωση μεταδόθηκε και από το κανάλι μου στο youtube με έκκληση να μαζευτούν κάποια χρήματα για καλό σκοπό. Τα χρήματα που μαζεύτηκαν αποφασίσαμε να διατεθούν στο Χαμόγελο του Παιδιού που με το amber alert αναζητά χαμένα παιδιά. Εγώ έγινα ήρωας αλλά ζωντανός και με 2 μαμάδες και 2 μπαμπάδες τώρα. Και με 2 βασιλεία που μπορώ εύκολα να τα κτβερνήσω χάριν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση!!!

Δηλαδή μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ!!!

Ωραίο πράγμα το Ιντερνετ!!!

Μη μου πείτε! Γράφει ιστορία!

Ή μήπως «Ξαναγράφει την Ιστορία;».

Οιδίποδας

